



**Ouderling
Walter F.
González**
van de Zeventig

Het boek op de plank

'Lees, denk en bid, alleen en met elkaar'
(Kinderliedjes, 66).

Ik was twaalf jaar toen ik van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hoorde. Ik kwam twee zendelingen in de bus tegen. Ze vroegen of ze bij ons thuis mochten komen lesgeven.

De zendelingen lieten een exemplaar van het Boek van Mormon en een brochure met het getuigenis van Joseph Smith achter. Mijn

ouders waren geweldige mensen. Maar ze werden in die tijd geen lid van de kerk.

Het boek en de brochure bleven vele jaren op onze boekenplank staan. Toen ik achttien jaar was, zocht ik op een dag op de boekenplank naar een goed boek. Ik pakte het Boek van Mormon en begon het eerste hoofdstuk te lezen. Terwijl ik las kreeg ik een bijzonder gevoel.

Ik had een unieke ervaring waardoor ik te weten kwam dat het boek waar was. Het Boek van Mormon bevatte een bijzondere boodschap over de verzoening van Jezus Christus. Ik kwam nog meer te weten over mijn leven en over de zegeningen van mijn hemelse Vader.

Later leerde ik dat hoewel hij toen amper veertien jaar was, Joseph Smith de moed had om onze hemelse Vader te vragen welke kerk waar was.

Sinds die tijd heb ik het voorbeeld van Joseph Smith altijd gevolgd. Ik lees de Schriften en vraag mijn hemelse Vader om hulp en leiding. Gebed en het Boek van Mormon spelen een grote rol in mijn leven.

Als je problemen hebt, lees dan het Boek van Mormon en bid. Je leert dan meer over het evangelie en vindt de antwoorden die je nodig hebt, net zoals ik. Onthoud wat je voelt als je dat doet. ■

