

Jeg havde allerede besluttet mig

Madison Thompson

Jeg havde engang fået en meget værdifuld lektion i Unge Piger om seksuel renhed – et emne, der fik mange af de unge til at krympe i sædet. Jeg kan ikke huske alt, jeg lærte den dag, men jeg kan huske, at min leder talte om en af sine personlige standarder – om altid at være seksuel ren. Hendes ord gjorde indtryk på mig, og jeg traf dengang en bevidst beslutning om at tage den standard til mig.

Da jeg en dag sad i bussen på vej hjem fra en sportsbegivenhed, var der en i bussen, der indledte en omgang »sandhed eller konsekvens«. Jeg og nogle andre børn, der

kedede sig, gik med. Da det blev min tur, blev jeg udfordret til at gøre noget, som jeg vidste var forkert. Det kunne have været en svær situation for mig, men jeg kom i tanke om min vejleders ord, og valget var let. Jeg afslog hurtigt. Jeg havde allerede besluttet mig for, hvad jeg ville gøre i den situation.

Jeg ved, at når vi går i kirke og tager de ting til os, som vi lærer om der, vil vi blive velsignet med større åndelig styrke og beskyttelse mod verdens fristelser.

Forfatteren bor i Utah i USA.

BØRN



Træk i rustningen

Der er mange dårlige ting i dagens verden. Evangeliet er ligesom et skjold, der beskytter os. Her er ti ting, der ifølge præsident Eyring vil beskytte os. Find det nummer, der hører til hvert billede, og tegn en linje mellem prikkerne. Farvelæg det, når I er klar!

1. HOLD SABBATSDAGEN HELLIG
2. ÆR PRÆSTEDØMMET
3. INDGÅ OG HOLD PAGTER
4. LAV SLÆGTSFORSKNING
5. TAG TIL TEMPLET
6. OMVEND JER
7. BED
8. TJEN ANDRE
9. BÆR JERES VIDNESBYRD
10. LÆS I SKRIFTEN

