



Soms erger ik me aan broer of zus. Wat kan ik eraan doen?

Ik zou bidden, gezinsavond houden en met ze praten.

Luisa R., 9 jaar, Baja California (Mexico)



Julia: ik kan lief voor broertjes en zusjes zijn; als ik boos ben, kan ik tegen ze zeggen dat ik van ze hou en dan aardig zijn. Ik kan de Heiland volgen en lief voor ze zijn.

Darrin: wees gewoon blij, deel met ze en help ze.

Julia en Darrin S., 8 en 6 jaar (New Mexico, VS)



Bid tot je hemelse Vader en vraag Hem om je te helpen lief voor je broertjes en zusjes te zijn. Geef ze een knuffel.

Noah F., 10 jaar, Queensland (Australië)



Giulia: probeer maar te denken aan alle leuke momenten die je met ze hebt gehad. Denk maar aan die leuke momenten en dat niemand volmaakt is.

Bruna: zelfs als ze geen 'sorry' zeggen, zou ik ze vergeven.

Giulia en Bruna R., 13 en 8 jaar, São Paulo (Brazilië)



Als ik me aan mijn zusje erger, maak ik haar bed op of maak iets lekkers voor haar. Ik vind het ook fijn om kaarten te maken, extra klusjes te doen en een gebed te zeggen. Ik voel dan dat de Geest zegt dat ik het goed heb gedaan.

Adeline B., 9 jaar (Tennessee, VS)



NIEUWE VRAAG

'Ik heb een broer die verkeerde keuzes maakt. Wat moet ik doen?'

Stuur ons vóór 15 april 2017 je antwoord en je foto. Stuur ze op liahona.lds.org in of stuur een e-mail naar liahona@ldschurch.org. (Zet 'Question Corner' in de onderwerpregel.) Denk eraan om de toestemming van een van je ouders erbij te zetten!

De antwoorden zijn bedoeld als leidraad en niet als officiële uitspraak over de leerstellingen van de kerk.