

JONGEREN

In geloof dienen

President Uchtdorf zegt dat in God geloven inhoudt dat we 'actie ondernemen'. Wanneer wij ons geloof 'koppelen aan constante actie', legt hij uit, 'vult [dat] onze ziel met gemoedsrust en liefde'. Met die belofde zegen *kunnen* wij iets tot stand brengen. Als we de tijd nemen om in geloof te dienen, zullen we daar de resultaten van zien. Je kunt de Heer 's ochtends in gebed vragen om je met je dienstbetoon te helpen. Je kunt Hem bijvoorbeeld vragen om het je te laten weten als je broer of zus hulp met een karweitje kan gebruiken, of als een vriend een compliment nodig heeft. En als je een ingeving krijgt, doe er dan wat mee! Als gelovig bidden en dienen een gewoonte wordt, dan zul je met je getrouwe, constante, actieve handelswijze zowel jezelf als anderen tot zegen zijn. President Uchtdorf belooft je dat jij 'mensen, gezinnen, naties en de wereld kunt veranderen'.



KINDEREN

Vertrouwen

Probeer deze activiteit met een vriend. Je moet hem vertrouwen en zijn aanwijzingen goed opvolgen.

Pak een pen of potlood en doe je ogen dicht. Laat je vriend zeggen waar je de ogen, neus, en de haren op het gezicht moet tekenen. Doe dan je ogen open. Hoe is het geworden? Je kunt het gezicht inkleuren en er nog een tekenen om dit nog een keer te spelen!

Soms is het moeilijk om aanwijzingen op te volgen. Maar als we onze hemelse Vader proberen te volgen door naar de Heilige Geest te luisteren, zal Hij ons helpen. We kunnen Hem altijd vertrouwen.

