

# Laat je licht schijnen!

Elizabeth Pinborough

Liefhebben

Niet roddelen

Vergeven

Steunen

Aanmoedigen

Vragen

Luisteren

Vriendschap sluiten

*'Houdt uw licht omhoog, opdat het voor de wereld zal schijnen. Ik ben het licht dat gij omhoog zult houden' (3 Nephi 18:24).*

**W**ij kunnen ons licht laten schijnen als wij een echte vriend zijn. Lees de volgende ideeën en bedenk er enkele zelf. Telkens wanneer je de naam invult van iemand aan wie je liefde wil tonen, kleur je een stukje van de zon.

- 1. Heb anderen lief:** Jij kunt het verschil maken! Christus heeft hen lief, probeer hen dus die liefde te laten voelen.  
**Wie:** \_\_\_\_\_
- 2. Vergeef:** Als iemand jou kwetst, probeer dan zijn of haar standpunt te begrijpen. Als jij hen vergeeft, kun je hun hart verzachten.  
**Wie:** \_\_\_\_\_
- 3. Moedig aan:** Geef je vrienden een complimentje over hun talenten. Concentreer je op hun goede eigenschappen, ook al maken ze fouten. Help hen door je beste beentje voor te zetten!  
**Wie:** \_\_\_\_\_
- 4. Luister naar de Heilige Geest:** Jouw woorden kunnen een slechte situatie in een goede veranderen. De Heilige Geest kan je laten weten wat je moet zeggen en hoe je vriendelijk kan zijn.  
**Wie:** \_\_\_\_\_
- 5. Roddel nooit:** Onvriendelijke woorden doen pijn. Geef anderen het voordeel van de twijfel en leg negatieve gedachten naast je neer.  
**Wie:** \_\_\_\_\_
- 6. Steun je vrienden:** Ga kijken naar hun sportwedstrijd of toneelstuk zodat ze voelen dat je om hen geeft.  
**Wie:** \_\_\_\_\_
- 7. Vraag anderen of ze meer over het evangelie willen weten:** Zelfs als ze weigeren, heb je laten zien dat je om hen geeft en dat je het evangelie met hen wil delen.  
**Wie:** \_\_\_\_\_
- 8. Sluit vriendschap met allerlei soorten mensen:** Anderen hebben zoveel goedheid te geven. Christus hielp iedereen en hield onvoorwaardelijk van hen.  
**Wie:** \_\_\_\_\_