



# Om dockor och vänner

Jordan Wright, Utah, USA

## HEJ!

Jag heter Jackson och är från Tyskland, och det här är min bror Josiah och min syster Cora Jade.

1

### EN JÄTTEBRA IDÉ

Många människor kommer till Tyskland när de inte längre känner sig trygga i sitt eget land. De kallas för flyktingar. Barnen har inga leksaker så jag gav dem några av mina. Jag fick en jättebra idé. Jag frågade mamma om vi kunde göra dockor åt dem.

2



### SYR MED MAMMA

Jag tycker om att sy med mamma. Jag tryckte på symaskinspedalen och stoppade in stoppning i dockorna.

3



### GLADA MEDDELANDEN

Min familj samlade ihop kläder och leksaker som vi skulle ge till flyktingarna här. Vi ritade teckningar åt dem av sådant som gör oss glada.

4



### NYA VÄNNER

Vi tog dockorna till flyktinglägren och gav dem till barnen där. Jag tycker om att få nya vänner!

5



### JAG ÄR GUDS LILLA BARN

De sjöng sånger för oss och vi spelade våra instrument för dem. Några som var ledsna log när vi spelade "Jag är Guds lilla barn". Det kändes jättebra!



6



### JESUS ÄLSKAR OSS

Barnen som vi träffade är som oss på många sätt. Vi tycker alla om att sjunga och få leksaker och leka ute. Jag vet att Jesus älskar dem, och han älskar mig.

## JACKSONS FÖRSLAG

Titta alltid efter personer som du kan hjälpa.

Låtsas att du är en snäll älva och tjäna i hemlighet.

Gör dockor till barn som inte har några leksaker.

För fler förslag på hur man kan hjälpa flyktingar i ditt område, gå till [lds.org/go/61775](https://lds.org/go/61775).

SKICKA  
OSS ETT  
HJÄRTA!

Hur följer du Jesus genom att visa kärlek? Skicka oss ett hjärta med din berättelse och ett foto, tillsammans med dina föräldrars tillstånd. Skicka den via [liahona.lds.org](https://liahona.lds.org) (klicka på "Submit an Article") eller via e-post till [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).