

# Kirtland en het woord van wijsheid

*Knip deze figuren uit om verhalen uit de kerkgeschiedenis te vertellen!*



**De Heer gaf de heiligen in Kirtland (Ohio) de opdracht om een tempel te bouwen. (Lees in LV 110 wat er na de inwijding van de tempel gebeurde.) De Heer gaf Joseph Smith ook de opdracht om een school te bouwen om de leiders van de kerk in het evangelie te onderwijzen. Veel mannen rookten of kauwden tabak in die school. Joseph en Emma hadden een hekel aan de rook en de vieze tabak. Joseph vroeg de Heer wat hij moest doen, en als antwoord kreeg hij de openbaring die we nu kennen als het woord van wijsheid. Ze staat in LV 89.**

Je vindt meer figuren uit de kerkgeschiedenis op [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org).