

Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze de mensen te eten moesten geven zodat ze niet weg hoefden te gaan. Maar de discipelen hadden maar vijf broden en twee vissen. Dat was niet genoeg om iedereen te eten te geven.



Jezus zegende het eten en brak het in stukjes. Daarna deelden de discipelen het uit. Zou er genoeg te eten zijn?