



Duizenden kinderen, mannen en vrouwen aten van het brood en de vis. Na het eten waren er nog twaalf manden met eten over! Het was een wonder. Er gebeuren nu nog steeds wonderen! ■

*Uit Mattheüs 14:13-21.*