

Anderen helpen maakt gelukkig!

Ik eet graag enchilada's, hou van rekenen en de kleur mintgroen. Mijn ouders komen uit Burundi, een land in het oosten van Afrika. Ik ben in een vluchtelingenkamp in Tanzania geboren. Nu woon ik in de Amerikaanse staat Utah.



EEN BIJZONDERE NAAM

Ik spreek Engels en een taal die Kirundi heet. Mijn achternaam betekent 'Ik zal altijd dankbaar zijn voor wat ik heb.' Ik ben dankbaar dat er zo veel familieleden dichtbij ons wonen.



PLEZIER MET HET GEZIN

Op feestdagen gaat de hele familie voor het avondeten naar oma's huis. Dan eten we sambusa's (gefruiturd deeg gevuld met rijst of vlees). Dan vertellen de ouders verhaaltjes, spelen mijn oom en neef op hun trommels, en dans ik met mijn zusje!

ANDEREN HELPEN

Later wil ik verpleegster worden. Maar nu help ik met de was, met het verschonen van mijn zusje's luiers, en help ik mijn zusje Sophie met haar huiswerk.

Naar een interview door Jordan Wright (Utah, VS)



LIEF ZIJN VOOR NIEUWE KINDEREN

- Als je hun taal niet spreekt, zoek dan iemand die voor ze kan vertalen.
- Leer hoe je dag tegen ze zegt. In het Kirundi zeg je 'Amakoeroe'. In het Swahili is het 'Jambo!'
- Nodig ze uit om met je te komen spelen.

NIEUWELINGEN HELPEN

Ik vind het ook leuk om in het jeugdwerk te helpen. Een paar kinderen in mijn gemeente spreken thuis Kirundi en sommigen spreken Swahili. Het jeugdwerk is in het Engels. Als er nieuwe kinderen in het jeugdwerk komen die alleen Kirundi spreken, help ik door voor ze te vertalen.



STUUR ONS EEN HART!

Hoe volg je Jezus door lief voor een ander te zijn? Stuur ons een hart met je verhaal en foto en de goedkeuring van je ouders. Stuur ze in via liahona.lds.org (klik op 'Submit an Article') of per e-mail naar liahona@ldschurch.org.