

Jezus is vriendelijk

Kim Webb Reid



Op een dag was Jezus aan het onderwijzen. Er kwamen gezinnen met baby's en kleine kinderen naar Hem toe. Ze wilden dat Jezus de kinderen zegende.

Maar de discipelen wilden niet dat de kinderen Jezus lastigvielen. Ze probeerden ze weg te sturen.

