



Jean B. Bingham
Hjälpföreningens
generalpresident

Lek inte med ELDEN!

"Håll alla buden, då finner du trygghet, då finner du frid" (Barnens sångbok, s. 68).

När jag växte upp hade jag bland annat som syssla att bränna skräp. Jag samlade ihop skräpet i huset. Jag lade det i en stor metalltunna på bakgården. Sedan tände jag en sticka och slängde ner den i tunnan.

En dag var det mycket blåsigt och tändstickan bara släcktes. Jag bestämde mig för att göra en fackla av en dagstidning. Jag tänkte att då skulle flammen vara tänd tillräckligt länge för att sätta eld på skräpet. Jag kom ihåg att det inte var så smart att leka med elden, men jag struntade i den varnande känslan. Jag rullade ihop papperet till en strut, tände på den med en sticka och slängde ner den i tunnan.

Whoosh! Den starka blåsten fick papperet att flamma upp och snabbt sätta eld på skräpet. Stora flammor blåste förbi ansiktet. Lyckligtvis hade jag satt upp håret i en svans. Men luggen sveddes och blev till små krusiga testar! Ögonfransarna var borta, och likaså ögonbrynen. Allt hände så fort!

Det lärde mig en läxa: Om man leker med sådant som är farligt så kan man skada sig! Våra föräldrar och den Helige Anden uppmanar oss att undvika sådant som är farligt, till exempel pornografi och droger. Om vi väljer att ignorera varningarna så blir det konsekvenser.

Jag är tacksam för att mitt hår växte tillbaka med tiden. Det är som omvändelse. När vi gör felaktiga val kan vi välja att ändra oss. Vi kan bli förlåtna genom Jesu



Kristi försoning. Oavsett hur unga eller gamla vi är finns Frälsaren alltid där för att hjälpa oss. Vi kan känna frid igen, precis som den dagen när vi döptes.

Vår himmelske Fader gav oss bud därför att han älskar oss. Han vill skydda och hjälpa oss. Vilka underbara gåvor vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus har gett oss! ■