



## Elke dag aan de Heer denken

**V**rienden, klusjes, huiswerk, televisie ... zo veel dingen eisen onze aandacht op. Elke week beloven we onze hemelse Vader echter 'dat wij [zijn Zoon, Jezus Christus], altijd indachtig zullen zijn' (LV 20:79).

President Eyring zegt dat we 'elke dag keuzes kunnen maken' waardoor we de Heiland beter indachtig kunnen zijn. Je zou je deze maand tot doel kunnen stellen de Heiland elke dag meer indachtig te zijn. Je zou een planning kunnen maken en je voornemen om elke dag één ding te doen. President

Eyring stelt alvast voor om in de Schriften te lezen, in geloof te bidden, en de Heiland en anderen te dienen. Je kunt ook een dagboek bijhouden, naar kerkelijke bijeenkomsten gaan, naar algemene conferentietoespraken luisteren, naar de tempel gaan, lofzangen zingen ... de mogelijkheden zijn eindeloos! President Eyring belooft dat, als wij de Heiland dagelijks indachtig zijn, 'de zegeningen langzaam maar zeker zullen volgen, en ons zullen kneden tot ware discipelen van discipelen van de Heer Jezus Christus'.



## KINDEREN

### Heel veel liefde

**A**ls we de Schriften lezen of bidden, kunnen we voelen hoeveel onze hemelse Vader en Jezus van ons houden. Kleur elke keer dat je bidt of je Schriften leest een hartje in. Wat kun je nog meer doen om je dicht bij hemelse Vader en Jezus te voelen?

