

Een nieuwe profeet

Knip deze figuren uit om verhalen uit de kerkgeschiedenis te vertellen.



Joseph en Hyrum



Brigham Young



In 1844 werden Joseph en Hyrum Smith in de gevangenis te Carthage gezet in afwachting van hun rechtszaak. Slechte mannen gingen de gevangenis in en vermoordden de profeet en zijn broer! De heiligen wisten niet wie de volgende profeet zou worden. Later, tijdens een bijeenkomst waar Brigham Young sprak, gebeurde er een wonder. Veel mensen zeiden dat hij op Joseph Smith leek en dat zijn stem hetzelfde klonk! Ze wisten dat hij de volgende profeet zou worden. Nu weten we dat als een profeet overlijdt, de president van het Quorum der Twaalf Apostelen de volgende profeet wordt. ■

Je vindt meer figuren uit de kerkgeschiedenis op liahona.lds.org.