

# 1 Nephi 3:7

De Heer gebod Nephi om heen te gaan en te doen.



**1 IK ZAL HEENGAAN**  
 ‘U geeft blijk van uw vertrouwen in [God] als u luistert met de bedoeling om te leren, u te bekeren en dan heen te gaan en te doen wat Hij vraagt. Als u voldoende op God vertrouwt om tijdens [de] conferentie in elke toespraak, elke lofzang en elk gebed naar zijn boodschap te luisteren, dan zult u die vinden. En als u vervolgens heengaat en doet wat Hij wil, zal uw vermogen om op Hem te vertrouwen toenemen en zult u metertijd overspoeld worden met dankbaarheid dat Hij u is gaan vertrouwen.’

President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium, ‘Vertrouw op God, ga dan heen en doe’, *Liahona*, november 2010, 73.

**2 DOEN**  
 ‘[Ik heb] dit [tot] mijn stelregel gemaakt: *als de Heer het gebiedt, doe het dan.*’

Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 173.



**3 DE HEER HEEFT GEBODEN**  
 ‘Elk gebod van de Heer is gegeven voor onze ontwikkeling, vooruitgang en groei.’

Ouderling Robert D. Hales (1932-2017) van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘If Thou Wilt Enter into Life, Keep the Commandments’, *Ensign*, mei 1996, 36.

**4 HIJ ZAL EEN WEG BEREIDEN**  
 In het Oude Testament betekende een weg bereiden een goed, duidelijk gemarkeerd pad aanleggen (zie Deuteronomium 19:3) of de weg vrijmaken door hindernissen te verwijderen (zie Jesaja 40:3).

Als de Heer ons een gebod geeft, bereidt Hij altijd een weg voor ons als we bereid zijn Hem te vertrouwen en gehoorzamen. Maar net zoals Nephi moeten we eerst in geloof handelen. Dan zullen we de weg zien, want de Heer ‘werkt door macht, volgens het geloof van de mensenkinderen’ (Moroni 10:7).

**5 VOLBRENGEN**  
 ‘Als u [...] geloof had, [zou] niets voor u onmogelijk zijn.’

Mattheüs 17:20

Noot van de redactie: deze pagina is niet bedoeld als allesomvattende uitleg van deze kerntekst, maar als uitgangspunt voor persoonlijke studie.