

Frelserens sidste, ensomme rejse

Chakell Wardleigh
Kirkens Tidsskrifter

Løbet af sit liv på jorden foretog Frelseren mange rejser – hans rejse ud af Betlehem og til Egypten som lille barn, hans 40-dages vandring i ørkenen, de mange rejser til forskellige byer, landsbyer og hjem for at undervise, helbrede og velsigne og mange andre. Men der er en rejse, som Frelseren måtte foretage alene, og det var en rejse, som kun han kunne udstå.

ECCE HOMO, AF LOUIS ROYER, RIJXSMUSEUM

»Påskesøndag fejrer vi den længst ventede og mest glørværdige begivenhed i verdenshistorien.

Det er den dag, der ændrede alt.

Den dag ændrede mit liv sig.

Jeres liv ændrede sig.

Alle Guds børns skæbne ændrede sig.«

Præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i Det Første Præsidentskab,
»Nådens gave«, *Liahona*, maj 2015, s. 107.



Simon Dewey

O MIN FADER, AF SIMON DEWEY

Lidelse uden sammenligning

Ingen dødelig kan fuldt ud fatte, hvad Kristus gjorde i Getsemane.

Vi ved, at han svedte bloddråber fra hver pore, mens han tømte det bitre bæger, som hans Fader havde givet ham.

Vi ved, at han led, både på legeme og ånd, mere end det er muligt for noget menneske at lide uden at dø af det.

Vi ved, at hans lidelser, på en måde, der er ufattelig for os, tilfredsstillede retfærdighedens krav, forløste angerfulde sjæle fra syndens lidelser og straf og skænkede barmhjertighed til dem, der tror på hans hellige navn.

Vi ved, at han lå udstrakt på jorden, mens den uendelige byrdes pinsler og smerter fik ham til at skælve og ønske, at han ikke skulle drikke det bitre bæger.«

Ældste Bruce R. McConkie (1915-1985) fra De Tolv Apostles Kvorum,
»Getsemanes rensende kraft«, *Stjernen*, aprilkonferencen 1985, s. 8.

Personlig anvendelse: Selvom vi måske ikke indser det, led Frelseren alle former for smerte under forsoningen. Han forstår enhver fysisk smerte, lige fra et brækket ben til den mest alvorlige kroniske lidelse. Han følte mørket og fortvivlelsen i psykiske lidelser som depression, angst, afhængighed, ensomhed og sorg. Og han kunne mærke ethvert åndeligt sår, for han påtog sig alle menneskehedens synder.

Ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt: »I et øjeblik svaghed kan vi måske sige: Ingen ved, hvordan det er. Der er ingen, der forstår det.« Men Guds Søn kender og forstår os fuldt ud, for han følte og bar vores personlige byrder« (»Bære deres byrder med lethed«, *Liahona*, maj 2014, s. 90).