



PROCESSION TIL GOLGATA, AF BERNARDO CAVALLINO, CHRYSLER MUSEUM OF ART

### Han vendte ikke om

»På en høj kaldet Golgata blev hans sårede legeme naglet til et kors, mens hjælpeløse tilhængere så på. Ubarmhjertigt blev han hånet, forbandet og spottet ...

Kvalfulde timer gik, mens hans liv ebbede ud. Fra hans brændende læber lød ordene: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han ...

I sidste øjeblik kunne Mesteren være trådt tilbage. Men det gjorde han ikke. Han steg ned under alt, så han kunne frelse alt. Hans livløse legeme blev hurtigt, men blidt anbragt i en lånt grav.«

Præsident Thomas S. Monson (1927-2018), »Han er opstået!«, *Liahona*, maj 2010, s. 89.

**Personlig anvendelse:** Frelseren led opri- vende smerte, ensomhed og fortvivlelse, men han udholdt alligevel og færdiggjorde sin rejse på jorden med ynde – han bad tilmed sin Fader om at tilgive dem, der korsfæstede ham. På grund af hans fuld- komme forbilledlighed kan vi møde vores prøvelser og modgang med ynde, og med hans hjælp kan vi holde vel ud til enden.

### Han var den eneste egnede

»Kun Guddommen kunne gøre det, som han gjorde. Som Faderens enbårne Søn i kødet arvede Jesus guddommelige egenskaber. Han er det eneste menneske, som nogen sinde er eller vil blive født, der kunne udføre denne afgørende og guddomme- lige gerning. Som det eneste syndfri menneske, der nogensinde har levet på jorden, var han ikke underlagt den åndelige død. Da han også var en guddom, besad han også magt over den fysiske død. Således gjorde han det for os, som vi ikke selv kunne gøre. Han brød dødens kolde greb. Han gjorde det også muligt for os at opnå den største og mest fredfyldte trøst fra Helligåndsgaven.«

Præsident James E. Faust (1920-2007), andenrådgiver i Det Første Præsidentskab, »Forsoningen: Vores største håb«, *Liahona*, jan. 2002, s. 20.

**Personlig anvendelse:** Gennem sin forsoning løsnede Frelseren dødens bånd og forløste os alle fra vores synder, så hvert eneste men- ske kan få evigt liv. Han var den eneste, som var i stand til at udføre så kolossal og umulig en opgave. Når vi møder alvorlige udfordrin- ger, kan vi finde trøst i at vide, at Frelseren gjorde det umulige muligt.



BEGRAVELSEN, AF CARL BLOCH