



KVINDE, HVORFOR GRÆDER DU? AF MARK R. PUGH

Mange vidner om hans opstandelse

Jeg tror på de mange vidner til Frelserens opstandelse, hvis oplevelser og vidnesbyrd findes i Det Nye Testamente – blandt andet Peters og De Tolvs og kære, rene Maria Magdalenes. Jeg tror på de vidnesbyrd, der findes i Mormons Bog – blandt andre på apostlen Nefis tillige med den unavngivne skares i landet Overflod. Og jeg tror på Joseph Smiths og Sidney Rigdons vidnesbyrd, som efter mange andre vidnesbyrd udtalte denne sidste uddelings store vidnesbyrd: »At han lever! For vi så ham.« Jeg står selv som vidne under Herrens altseende øje om, at Jesus af Nazaret er den opstandne Forløser, og jeg vidner om alt det, der er en følge af den *kendsgerning*. Må I modtage overbevisningen og trøsten ved det samme vidnesbyrd.«

Ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum, »Jesu Kristi opstandelse«, *Liahona*, maj 2014, s. 114.

Personlig anvendelse: Selvom vi ikke er blandt dem, som så Forløserens opstandne og fuldkomne legeme, kan vi alligevel stå som vidner om ham i dag. Han kan altid være det fokus, vi har i livet, uanset hvilken tid eller hvilket sted vi befinder os i og på. Hver gang vi tilbyder vores hjerte og hænder for at hjælpe andre, viser mildhed, venlighed og respekt mod alle, forsvaret sandheden og bærer vores vidnesbyrd om evangeliet, står vi som sande vidner om Jesus Kristus.

UDSNIT AF GÅ MED MIG, AF GREG OLSEN, MÅ IKKE KOPIERES

Vi behøver ikke at gå alene

»En meget stor trøst ved denne påske er, at fordi Jesus gik en så lang og ensom vej fuldstændigt alene, behøver vi ikke gøre det. Hans ensomme rejse købte os dejligt selskab på vores lille version af den sti – vor Fader i himlens barmhjertige omsorg, det aldrig svigtende selskab af denne elskede Søn, Helligåndens fuldendte gave, engle i himlen, familiemedlemmer på begge sider af sløret, profeter og apostle, lærere, ledere og venner. Alle disse og mange flere er givet os som ledsagere på vores jordiske rejse på grund af Jesu Kristi forsoning og gengivelsen af hans evangelium. Fra Golgatas top er sandheden forkyndt om, at vi aldrig vil blive efterladt alene eller uden hjælp, selv når vi sommetider kan føle, at vi er ...

Må vi ... altid stå ved Jesus Kristus »til alle tider og i alle ting og på alle steder, hvor [vi] måtte befinde [os], ja, indtil døden,« for det er vitterligt sådan, at han stod ved os, da det var indtil døden, og da han var nødt til at stå der helt alene.«

Se ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum, »Der var ingen med ham«, *Liahona*, maj 2009, s. 88.

Personlig anvendelse: Husk denne påske på Frelserens sidste, ensomme rejse. Han ofrede alt, for at I og alle andre mennesker på jorden kan blive rene og opnå evigt liv. Lær af hans fuldkomne eksempel. Hav ham i jeres tanker og hjerte. Og husk altid, at I aldrig er alene. Eftersom han udstod sin rejse helt og aldeles alene, vil han aldrig forlade jer. Hans kærlighed til jer er endeløs og usvigelig, og han står rede til at give jer fred, trøst og håb, efterhånden som I foretager jeres egen rejse. Hans forsoningsgave er evig, og den er I blevet givet. ■

Se, hvordan den jødiske påske giver os en bedre forståelse af påsken på lds.org/go/41817.

