

HVAD, HVORFOR og HVORDAN:

EN UDSPECIFICERING AF GENOPRETTELSEN

GENOPRETTELSE

For at kunne undervise i evangeliet er du nødt til at kunne forklare, hvad frafald, uddelinger og genoprettelsen er. Denne oversigt kan hjælpe.

En genoprettelse er en handling, hvor man bringer noget i overensstemmelse med sin oprindelige tilstand. Det er ikke en reformation, som ændrer noget bestående til noget nyt. Hvis du for eksempel ville genoprette et gammelt hus, ville du genopføre det med samme udformning, som det havde før. Du ville måske gerne tilføje en ny kamin, men så ændrer du huset, så genopretter du det ikke.



Jesu Kristi evangelium var nødt til at blive gengivet, for det var gået tabt under det store frafald. I århundreder havde mennesker levet uden den sande kirke. Så Herren genoprettede sin kirke og gengav sit evangelium gennem Joseph Smith, ligesom tidligere profeter havde profeteret (se Es 2:1-3; 29:13-14; ApG 3:19-21; Åb 14:67; 2 Ne 3:3-15).

Jesu Kristi sande evangelium er her for at blive – så vil du blive ved det? Selvom verden bliver mere og mere ugudelig, bliver Jesu Kristi Kirke her til enden.

Du skal træffe et valg – det samme valg, som alle andre dødelige har måttet træffe siden tidernes begyndelse: Vil du følge profeten? Hvis du gør det, vil du blive velsignet og have Ånden til at vejlede dig.

UDDELING

Profeter leder, hvad der kaldes *uddelinger*, tidsperioder, hvor (1) Gud mindst har en bemyndiget præstedømmeleder på jorden, og (2) denne leder, en profet, lærer om frelsesplanen direkte fra Gud. Profeten underviser så i, eller *uddeler*, evangeliet til folk.

Takket være skrifterne kender vi til mange af uddelingerne. Nogle af de vigtige uddelinger er knyttet til Adam, Enok, Noa, Abraham, Moses, Jesus Kristus og Joseph Smith. Herren indledte en uddeling gennem alle disse.



ILLUSTRATIONER: BEN SIMONSEN

FRAFALD

Frafald = ugudelighed. Når en enkeltperson eller en gruppe vender sig fra sandheden i Jesu Kristi evangelium, afviser profeter og falder i synd, er de frafaldne.



Faith Sutherland Blackhurst

Kirkens Tidsskrifter

lad os sige, at du er på en ugelang tur til stranden med din vens familie. Du har det rigtig sjovt, men du begynder at savne din egen familie. Så sender din far en sms for at høre, hvordan det går – det er lige, hvad du har brug for til at føle dig elsket og husket.

Livet på jorden er lidt ligesom det. Gud sender os ikke sms'er, men vi er langt fra vores himmelske hjem, så en måde, hvorpå vor himmelske Fader formidler sin kærlighed til os på, er ved at sende profeter.