



DE KRUISWEG, BERNARDO CAVALLINO, CHRYSLER MUSEUM OF ART

Hij deinsde niet terug

Terwijl hulpeloze volgelingen toekeken, werd zijn gewonde lichaam op de heuvel Golgotha aan het kruis genageld. Genadeloos werd Hij bespot, vervloekt en gehoond. [...]

‘De laatste kwellende uren verliepen terwijl het leven uit Hem wegvloede. Met uitgedroogde lippen sprak Hij de woorden: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.” En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.’

‘De Meester had op het laatste moment terug kunnen treden. Maar dat deed Hij niet. Hij daalde onder alle dingen neer om alle dingen te kunnen redden. Zijn levenloze lichaam werd gehaast, maar voorzichtig, in een geleend graf gelegd.’

President Thomas S. Monson (1927–2018), ‘Hij is uit de dood verzezen!’ *Liahona*, mei 2010, 89.

Persoonlijke toepassing: Hij ging gebukt onder helse pijn, eenzaamheid en wanhoop, en toch hield de Heiland zijn sterfelijke tocht waardig tot het einde vol. Hij vroeg zijn Vader zelfs om vergeving voor hen die Hem hadden gekruisigd. Door zijn volmaakte voorbeeld kunnen wij onze beproevingen en problemen waardig het hoofd bieden, en met zijn hulp kunnen ook wij tot het einde toe volharden.

Hij was de enige die het kon

‘Wat Hij deed, kon alleen een God. Als de eniggeboren Zoon van de Vader in het vlees, erfde Jezus goddelijke eigenschappen. Hij was de enige die ooit geboren werd die deze uiterst belangrijke en bovenaardse daad kon stellen. Als de enige zonde-loze Mens die ooit op aarde heeft geleefd, was Hij niet onderhevig aan de geestelijke dood. Door zijn goddelijke aard bezat Hij ook macht over de lichamelijke dood. Zo heeft Hij voor ons gedaan wat we zelf niet kunnen. Hij verbrak de koude greep van de dood. Hij heeft voor ons ook de grootste en vredige vertroosting van de gave van de Heilige Geest mogelijk gemaakt.’

President James E. Faust (1920–2007), tweede raadgever in het Eerste Presidium, ‘Onze vurigste hoop is in de verzoening’, *Liahona*, januari 2002, 20.

Persoonlijke toepassing: Door de verzoening heeft de Heiland de banden des doods losgemaakt. Hij heeft ieder van ons van onze zonden verlost zodat wij het eeuwig leven kunnen hebben. Hij was de enige die zo’n ontzaglijke en onmogelijke opdracht kon verwezenlijken. Als we met ernstige beproevingen te maken krijgen, vinden we troost in het besef dat de Heiland werkelijk het onmogelijke mogelijk kan maken.



DE BEGRAFENIS, CARL HEINRICH BLOCH