



VROUW, WAAROM HUIJT U? MARK R. PUGH

### De vele getuigen van zijn opstanding

‘Ik [geloof] de vele getuigen van de opstanding van de Heiland wier ervaringen en getuigenissen in het Nieuwe Testament zijn beschreven – onder andere Petrus en zijn collega’s van de Twaalf en de lieve, reine Maria van Magdala. Ik geloof de getuigenissen die in het Boek van Mormon staan – van onder andere de apostel Nephi en de naamloze menigte in het land Overvloed. En ik geloof het getuigenis van Joseph Smith en Sidney Rigdon die, na vele getuigenissen, hun grote getuigenis van deze laatste bedeling gaven “dat Hij leeft! Want wij zagen Hem.” Onder de blik van zijn alziend oog sta ik zelf als een getuige dat Jezus van Nazareth de herrezen Verlosser is, en ik getuig van alles wat voortvloeit uit het *feit* van zijn opstanding. Dat u de overtuiging en troost van datzelfde getuigenis mag ontvangen.’

Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘De opstanding van Jezus Christus’, *Liahona*, mei 2014, 114.

**Persoonlijke toepassing:** Hoewel wij het opgestane en volmaakte lichaam van de Verlosser niet hebben gezien, kunnen wij nu van Hem getuigen. Hij kan altijd het middelpunt van ons leven zijn, wanneer of waar we ook zijn geboren. Telkens als we ons hart en onze handen ten dienste stellen van anderen, als we iedereen met zachtheid, vriendelijkheid en respect bejegenen, als we de waarheid verdedigen en over ons getuigenis van het evangelie spreken, dan zijn wij ware getuigen van Jezus Christus.

WANDEL MET MI (DETAIL), GREG OLSEN; KOPEREN NIET TOEGESTAAN

### We hoeven het niet alleen te doen

‘De grote troost van deze paastijd is dat Jezus die lange, eenzame weg geheel alleen heeft afgelegd en dat *wij* dat daarom niet hoeven te doen. Zijn eenzame weg heeft ons geweldig gezelschap op onze eigen kleine versie van die weg bezorgd – de liefhebbende zorg van onze Vader in de hemel, de constante hulp van zijn geliefde Zoon, de grootse gave van de Heilige Geest, engelen in de hemel, familieleden aan beide kanten van de sluier, profeten en apostelen, leerkrachten, leiders en vrienden. Dit alles en meer is ons gegeven als metgezel op onze levensreis vanwege de verzoening van Jezus Christus en de herstelling van zijn evangelie. Van de heuvel Golgotha weerklinkt de waarheid dat wij nooit alleen of zonder hulp worden gelaten, ook al voelen wij dat soms wel zo. [...]

‘Mogen wij [...] bij Jezus Christus staan “te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen waar [wij ons] ook [mogen] bevinden, [...] zelfs tot de dood”, want zo stond Hij ons bij toen het tot de dood *was* en Hij er helemaal alleen voor stond.’

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Niemand was bij Hem’, *Liahona*, mei 2009, 88.

**Persoonlijke toepassing:** Denk in deze paastijd aan de laatste, eenzame tocht van de Heiland. Hij heeft alles wat Hij had, opgeofferd, zodat u en ieder mens rein kan worden en het eeuwige leven kan hebben. Volg zijn volmaakte voorbeeld. Houd Hem in uw gedachten en in uw hart. En weet dat u er nooit alleen voor staat. Omdat Hij zijn laatste tocht in uiterste eenzaamheid heeft doorstaan, zal Hij u nooit in de steek laten. Zijn liefde voor u is eindeloos en onveranderlijk. Hij staat klaar om u gemoedsrust, troost en hoop op uw eigen tocht te bieden. De gave van de verzoening is eeuwig, en ze is u gegeven. ■

Lees wat het Pascha ons over Pasen leert op [lds.org/go/41817](https://lds.org/go/41817).

