

WAT, WAAROM en HOE:

EEN OVERZICHT VAN DE HERSTELLING

HERSTELLING

Wil je in het evangelie onderwijzen, dan zul je de betekenis van afvalligheid, bedelingen en de herstelling moeten kunnen uitleggen. Dit overzicht biedt uitkomst.

Bij een herstelling wordt iets in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Een reformatie is anders. Daarbij wordt iets bestaands aangepast. Wil je bijvoorbeeld een oud huis in de oorspronkelijke staat herstellen, dan houd je de originele indeling aan. Je kunt er wel een nieuwe open haard aan toevoegen, maar dan pas je het huis aan en herstel je het niet in de oorspronkelijke staat.



Het evangelie van Jezus Christus moest hersteld worden, omdat het tijdens de grote afval verloren was gegaan. De mensen hadden eeuwenlang zonder de ware kerk geleefd. De Heer *herstelde* zijn kerk en evangelie dan ook door toedoen van Joseph Smith, zoals oude profeten geprofeteerd hadden (zie Jesaja 2:1-3; 29:13-14; Handelingen 3:19-21; Openbaring 14:6-7; 2 Nephi 3:3-15).

Het ware evangelie van Jezus Christus zal deze keer onder ons blijven – blij jij het trouw? De wereld wordt steeds goddelozer. Toch zal de kerk van Jezus Christus tot het einde blijven bestaan.

Je zult moeten kiezen, net zoals iedereen dat ooit heeft gedaan of zal moeten doen: ga je de profeet volgen? Zo ja, dan zul je gezegend worden en zal de Heilige Geest je leiden.

BEDELING

Profeten geven leiding aan zogeheten *bedelingen*. Dat zijn perioden waarin (1) God ten minste één gemachtigde priesterschapsleider op aarde heeft en (2) God deze leider, een profeet, rechtstreeks over het heilsplan inlicht. De profeet verkondigt of *verspreidt* het evangelie vervolgens onder het volk.

We weten dankzij de Schriften van veel bedelingen af. Belangrijke bedelingen waren bijvoorbeeld die van Adam, Henoch, Noach, Abraham, Mozes, Jezus Christus en Joseph Smith. De Heer begon met elk van die profeten een bedeling.



ILLUSTRATIES BEN SIMONSEN

HOE AFVALLIGHEID PLAATSVINDT



AFVALLIGHEID

Afvalligheid = goddeloosheid. Als iemand of een groep zich van de waarheden van het evangelie van Jezus Christus afkeert, de profeten verwerpt en tot zonde vervalt, is er sprake van afvalligheid.

Faith Sutherlin Blackhurst

Kerktijdschriften

Stel dat je met de familie van een vriend of vriendin een weekje op vakantie aan het strand bent. Het is allemaal ontzettend leuk, maar je begint je eigen familie te missen. Dan stuurt je vader je een berichtje om te zien hoe het gaat – precies wat je nodig hebt om te weten dat ze van je houden en aan je denken.

Het leven op aarde heeft daar wel iets van weg. God stuurt ons geen sms'jes, maar we zijn wel weg van ons hemelse huis. Onze hemelse Vader stuurt onder meer profeten om ons zijn liefde over te brengen.