

ONS PRIKBORD



Ik was zenuwachtig tijdens mijn doopdienst, maar toen ik het water in ging, voelde ik me blij en gelukkig.

Thomas B. (8), Uruguay



We gingen van Cambodja naar de Hongkong-tempel (China) zodat mijn zusje, Laura, aan ons gezin verzegeld kon worden. Ik voelde de Geest in dat bijzondere gebouw.

Rosa P. (9), Cambodja



Op een dag zat ik in de klas rustig te lezen terwijl de andere kinderen bordspelletjes deden. Toen de bel ging, gooiden ze alle spelletjes terug op de planken en maakten ze een troep. Ik begon op te ruimen, en al snel begon iedereen me te helpen. Ik liet mijn licht schijnen doordat ik een goed voorbeeld was.

Winnie W. (10), Canada



Toen ik acht werd, kwamen mijn grootouders en veel vriendinnetjes naar mijn doopdienst. Mijn vader doopte en bevestigde me. Later heb ik 30 centimeter van mijn haar aan een kankerpatiëntje gegeven. Ik was heel gelukkig op mijn verjaardag!

Lavona R. (8), Indonesië