

## DOE MEE EN LEES HET BOEK VAN MORMON!

Je kunt het alleen, met je familie of met een vriend of vriendin lezen. Stuur ons een foto waarop je in het Boek van Mormon leest en vertel ons wat je hebt geleerd, of wat je lievelingsverhaal in het Boek van Mormon is. Stuur het in via [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org) (klik op 'Submit an Article').



### Tekst van de maand: **Helaman 5:12**

'Bedenk, bedenk, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon van God, dat jullie je fundament moeten bouwen.'



We lezen thuis in het Boek van Mormon. Soms spelen we de verhalen na. Dat vind ik erg leuk. Ik leer elke dag nieuwe woorden en dingen. Daardoor denk ik aan de avondmaalsdienst en het jeugdwerk. En

voel ik me dicht bij mijn familie.  
**Amaron I. (7), Phnom Penh (Cambodja)**



Sinds de zendelingen ons erover hebben verteld, heb ik het fijn gevonden om in het Boek van Mormon te lezen. Mijn lievelingsverhaal staat in het boek Mosiah, over koning Benjamin die zijn volk in geloof leidt. Ik wil trouw en gehoorzaam zijn aan wat mijn ouders van me vragen.

**Janice S. (10), Iloilo (Filipijnen)**