

# Ons prikbord



Als ik naar de kerk ga, voel ik de Geest van God en mijn liefde voor Hem en voor mijn Heiland, Jezus Christus. Ik hou van mijn Verlosser.

**Ayana B. (7), Frankrijk**



Ik vind het fijn om met ons gezin naar de tempel te gaan. Het is een prachtige plek. Als ik 12 ben, mag ik naar binnen. Het is het huis van de Heer.

**Aldo C. (10), Mexico**



'President Monson en zijn raadgevers'

**Omar A. (9), Peru**



Ik vind het leuk om mijn vrienden op school over het evangelie te vertellen, vooral een jongen die moeilijk kan praten, schrijven en lezen. Een manier om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden, is anderen te helpen en dienen. Als de meester ons huiswerk geeft, help ik deze jongen altijd. Ik vind het fijn om anderen te helpen, want daardoor voel ik de liefde van mijn hemelse Vader.

**Allison M. (10), El Salvador**