

Boek-van-Mormon leesclub

DOE MEE EN LEES HET BOEK VAN MORMON!

Je kunt het alleen, met je familie of met een vriend of vriendin lezen. Stuur ons een foto waarop je in het Boek van Mormon leest en vertel ons wat je hebt geleerd, of wat je lievelingsverhaal in het Boek van Mormon is. Stuur het in via liahona.lds.org (klik op 'Submit an Article').



Tekst van de maand: Moroni 10:4

'[...] indien u vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest.'



Mijn lievelingsverhaal uit het Boek van Mormon staat in 3 Nephi 17. Het gaat over Jezus die de kinderen zegent. Ik vind dat een mooi verhaal omdat we erdoor begrijpen hoeveel Jezus en onze hemelse Vader van ons

houden. Ik kan me voorstellen hoe het was om een van die kinderen te zijn; ik stel me voor dat ik daar zelf was.

Barbora J. (11), Tsjechië



Ik hou van het Boek van Mormon omdat het een waar boek is. Het is door profeten geschreven. Het helpt me om het goede te kiezen. En het helpt me als ik problemen heb. Ik geloof erin.

Jason S. (10), Maharashtra (India)