

Eerbied is liefde



Luaipou W. (10), Victoria (Australië)

Mijn leerkracht vroeg me op vrijdag een gedicht dat ik had geschreven voor te lezen aan alle leerlingen, leerkrachten en ouders op onze school. Ik zei heel enthousiast 'Ja!' Maar ik was ook heel nerveus.

Mijn hart ging tekeer toen ik op het podium zat te wachten om mijn gedicht voor te lezen. Ik vond het erg spannend om iets wat ik geschreven had aan zoveel mensen voor te dragen.

Toen kwam er een gedachte bij me op. Ik moest eraan denken dat we als gezin 's ochtends vóór school altijd samen in het Boek van Mormon lezen. Die gedachte aan lezen in de Schriften met ons gezin deed me aan mijn hemelse Vader denken. Ik dacht aan zijn liefde voor mij. Ik voelde me getroost en niet meer

alleen. Mijn hart klopte niet meer zo snel en ik had een eerbiedig gevoel.

Op pagina 12 van *Kinderliedjes* staat de volgende tekst:

*Eerbied is meer dan gehoorzaam en stil zijn,
of praten met fluist'rende stem;
ik denk aan de goedheid van mijn hemelse Vader.
Ja, eerbied is liefde voor Hem.
Echte eerbied blijkt ook uit mijn woorden en daden,
al is dat soms moeilijk voor mij.
Maar als ik eerbiedig ben, voel 'k in mijn hart:
mijn hemelse Vader is blij.*

Ik ben dankbaar dat ik de liefde van mijn hemelse Vader voelde toen ik nerveus was. En ik ben dankbaar dat ik weet dat Hij heel veel van mij houdt.

Ik weet dat ik in moeilijke situaties kan kiezen om eerbiedig te zijn en aan God te denken. ■