

Broers die een licht in de wereld zijn



1

Jayden: een kerstlied

Op school hadden we een kerstuitvoering met de klas. Ik speelde de piano. Ik leerde iedereen het kerstlied 'Stille nacht'.

2

Jayden: de buurkinderen iets leren

Ik leer de buurkinderen graag iets als we buitenspelen omdat ik ze wil dienen. In Mattheüs 5:16 leert Jezus ons dat we ons licht moeten laten schijnen. Als ik dat doe, voel ik me gelukkig.

3

Hubert: anderen helpen die honger hebben

Tijdens de pauze op school zie ik mensen die honger hebben en niets te eten hebben. Ik geef altijd iets van mijn eigen tussendoortje weg, zodat ze zich wat beter voelen. Als ik dat doe, voel ik me blij.

Hallo!

Wij zijn Hubert en Jayden.

Wij wonen in Ghana. Onze stad, Accra, ligt dicht bij de Atlantische Oceaan. Er staat ook een prachtige tempel!

4

Hubert speelt orgel

In de kerk speel ik op het orgel terwijl de leden zingen. Als ik dat doe, voel ik me gelukkig.

5

We moeten een licht in de wereld zijn

In de Schriften staat dat Jezus het licht en het leven van de wereld is. Laten we de wereld dus verlichten!



Bedankt om je sterren naar de Liahona te sturen!

Dit jaar heb je onze lucht met duizenden sterren en verhalen over liefdevolle dienstverlening vervuld. Je hebt echt je licht laten schijnen!