

Hej
fra
Filippinerne!



Jeg hedder
Paolo!

Og jeg hedder
Margo.



I år har
vi rejst rundt i verden
for at lære mere om Guds
børn. Mød os, mens vi er
i Filippinerne!



Der bor omkring 100
millioner mennesker i
Filippinerne og en masse
spændende dyr.



Der bliver talt otte
forskellige sprog i
Filippinerne. Mormons
Bog er blevet udgivet
på et sprog, der
kaldes cebuano.



Hvordan kommer I i kirke? Nogle familier
i Filippinerne kører med jeepneys (en slags bus)
for at komme rundt!



Det her er en VDR-ring på et
filippinsk sprog, der kaldes
tagalog. Man udtaler det
sådan her: *piliin ang tama*.

Der er templer i Cebu City og Manila. Og gæt
engang? Man er ved at bygge endnu et tempel
i Manila! Og der skal også bygges templer i to
andre byer, Urdaneta og Cagayan de Oro.



Filippinske børn leger en leg, der kaldes
luksong tinik, eller »hop over torne«. Et
barn eller to sidder på gulvet og lægger
deres fødder og hænder i en stak oven
på hinanden. Så prøver de andre børn at
hoppe over uden at røre stakken.

Tak, fordi I udforskede
Filippinerne med os!
Vi ses næste gang!



Mød nogle af vores venner fra Filippinerne!



»Jeg ser altid frem til at læse
i skriften sammen med min
familie om aftenen. Jeg
har det godt, hver gang
jeg læser skrifterne.«
**Lanneah D. er 10 år og fra
Central Luzon i Filippinerne**



»Da jeg lærte at læse, var jeg ked
af det, fordi jeg ikke kunne
læse hurtigt. Mine forældre
og min søster hjalp mig, og
nu er jeg begejstret for at
læse i skriften.«
**Acumen D. er 7 år og fra
Central Luzon i Filippinerne**

Er I fra Filippinerne? Så
skriv til os! Vi vil mægtigt
gerne høre fra jer!