

De perfecte schat om over te vertellen



‘Ik denk niet dat je je hond mee naar school mag nemen’, zei mama. ‘Maar er zijn andere bijzondere schatten waarover je iets kunt vertellen.’

Diego ging snel op schattenjacht! Hij vond een speelgoedapje. Moest hij dat meenemen? Diego bleef zoeken.

Hij keek achter de keukenstoelen. Hij zocht



Eric B. Murdock

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

‘Morgen is een heel bijzondere dag’, zei Diego’s lerares. ‘We gaan iets meenemen naar school en erover vertellen!’

Diego glimlachte. Dat vond hij erg leuk! Hij popelde om zijn vriendjes iets bijzonders te laten zien.

Na school vertelde Diego mama het goede nieuws.

‘Wat moet ik meenemen?’ vroeg hij.

‘Iets wat je bijzonder vindt’, zei mama.

‘Ik kan Lobo meenemen!’



in de boekenkast. Hij zou blijven zoeken tot hij de perfecte schat gevonden had.

Toen keek hij naast zijn bed. Daar zag hij de perfecte schat!

Diego rende naar mama om het haar te laten zien. Hij hield zijn schat stevig vast.

‘Mama!’ riep hij. ‘Kijk! Ik heb de perfecte schat gevonden.’

Hij toonde mama een plaatje. Het was een plaatje van Jezus als jongetje. Diego voelde zich goed als hij naar het plaatje keek. Hij wilde dat zijn vriendjes op school zich ook goed zouden voelen.

‘Dat is inderdaad iets bijzonders wat je mee kunt nemen’, zei mama. ‘Wat ga je je klasgenootjes over Jezus vertellen?’

‘Dat iedereen gelukkig kan zijn,’ zei hij, ‘want Jezus houdt van iedereen!’ ●

