

Getuigenisplantjes

Wat betekent het eigenlijk om een getuigenis te hebben?

Maryssa Dennis

Kerktijdschriften
Gebaseerd op een
waargebeurd verhaal

Els liep de jeugd-
werkkamer in en
ging naast haar vriend,
Arie, zitten.

‘Welkom!’ zei zuster
Rosman. ‘Laten we met
een liedje beginnen.’

Els zong met de klas
mee. ‘Geloof is als een heel
klein zaadje: het wordt een grote
plant.’ (*Kinderliedjes*, 50.)

Zuster Rosman deelde papier en
krijtjes uit. ‘Denk eens aan wat we net gezongen
hebben’, zei ze. ‘Als je een zaadje van geloof zaait, groeit
het uit tot een getuigenis. Teken eens hoe je getuigenis
eruit zou zien als het een plant was.’

Els staaarde naar het lege vel papier. Alle andere
kinderen begonnen te tekenen. Els keek eens wat Arie
aan het tekenen was. Zijn plant had een rechte stengel
met heel veel bladeren. Hij leek wel wat op de basilicum
die thuis op het balkon groeide. Misschien zag haar
getuigenis er ook wel zo uit! Ze pakte haar krijtje en
tekende net zo’n plant.

‘Doe alsjeblieft je Schriften open en zoek Alma 32 op,’
zei zuster Rosman.

Ze lazen hoe je een zaadje in je hart zaait, en hoe
je kunt voelen dat het groeit. Els keek naar haar
getuigenisplant. *Had* ze wel een getuigenis? Wat
betekent dat eigenlijk? Ze wilde het vragen, maar was
daar te verlegen voor.

Na de les kwam zuster Rosman naar Els toe.

‘Je lijkt wat afgeleid. Is er iets mis?’ vroeg zuster Rosman.

Els keek nog eens naar haar tekening. ‘Ik weet niet
zeker of ik een getuigenis heb. Ik weet eigenlijk niet



wat dat betekent.’

Zuster Rosman glim-
lachte vriendelijk naar
Els. ‘Dat hindert niet.
Weet je wat geloof is?’

Els knikte. ‘Hopen op
iets dat we niet kunnen
zien?’

‘Dat klopt!’ zei zuster

Rosman. ‘Wat zijn enkele dingen
waar je in gelooft?’

Dat was een makkelijke vraag. Ik
geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus.

Ik weet dat ze van me houden.’

Zuster Rosman glimlachte. ‘Je hebt net je getuigenis
gegeven! Een getuigenis is iets in het evangelie wat je
gelooft.’

Daar dacht Els over na. ‘Dus ik heb al een getuigenis?’

‘Ja!’ Zuster Rosman hield haar Schriften omhoog.

‘En weet je nog wat we vandaag gelezen hebben? Je
verzorgt het zaadje door dingen te doen zoals naar de
kerk gaan. Dan wordt je getuigenis sterker.’

Els dacht dat ze het nu wel begreep. ‘Dus daarom
hebben we ons getuigenis als een plant getekend?’

‘Precies. Omdat een plant telkens maar een heel klein
beetje groeit’, zei zuster Rosman. ‘Zo gaat dat ook met
een getuigenis. Dat krijg je meestal niet in één keer. Het
groeit telkens een beetje.’

Els was al wat blijer met de plant die ze had getekend.
Toen ze thuiskwam, schreef ze ‘Mijn getuigenisplant’
naast haar tekening. Ze hing hem boven haar bed. Ze
wist dat haar getuigenis al aan het groeien was. En ze
wilde Jezus blijven volgen zodat het nog meer kon
groeien! ●

**JE
GETUIGENIS
LATEN GROEIEN**

Een
getuigenis is wat
jij gelooft dat waar is, zoals
‘God houdt van me’, of ‘Het gezin
is eeuwig’.

Een plant
heeft water en zonlicht
nodig om te groeien. Schriften,
bidden en de kerk zijn voor ons
getuigenis net als water en licht
voor een plant.

Net als een plant
groeit niet ieders getuigenis even
hard. Maar onze hemelse Vader is al blij
als het zelfs maar een beetje groeit.

Wortels
maken een plant sterk.
Laten we ons getuigenis sterk
houden door elke dag aan onze
hemelse Vader en Jezus te denken!

ILLUSTRATIES CAROLINA FARIAS