

Groetjes uit de Filipijnen!



Ik heet Paolo.

En ik Margo.



Dit jaar reizen we de wereld rond om meer te weten te komen over kinderen van God. Ga je met ons mee naar de Filipijnen?

Er wonen honderd miljoen mensen in de Filipijnen, en ook nog eens een heleboel leuke dieren!



In de Filipijnen worden er acht talen gesproken. Dit boek van-mormon is gedrukt in een taal die Cebuano wordt genoemd.



Hoe kom je bij de kerk? Filipijnse gezinnen stappen op een jeepney als ze ergens naartoe moeten!



Dit is een KGW-ring in een Filipijnse taal die Tagalog wordt genoemd. Zo zeg je 'kies het goede': *piliin ang tama*.

Dit zijn de tempels in Cebustad en Manilla. En moet je horen! In Manilla wordt nog een tempel gebouwd. En in nog eens twee steden wordt ook een tempel gebouwd: Urdaneta en Cagayan de Oro.



Filipijnse kinderen spelen een spel dat *luksong tinik* heet, of 'over dorens springen'. Een of twee kinderen zitten op de vloer en leggen hun voeten en handen boven op elkaar. Dan proberen andere kinderen eroverheen te springen zonder al die handen en voeten aan te raken.

Leuk dat je de Filipijnen met ons hebt verkend! Tot volgende keer!



Dit zijn een paar Filipijnse vrienden van ons.



'Ik vind het altijd leuk om met ons gezin in de Schriften te lezen. Elke keer dat ik in de Schriften lees, voel ik me goed.'
Lanneah D. (10),
Centraal-Luzon (Filipijnen)



'Toen ik net leerde lezen, was ik verdrietig omdat ik niet snel kon lezen. Mijn ouders en zus hebben me geholpen, en nu vind ik het geweldig om in de Schriften te lezen.'
Acumen D. (7),
Centraal-Luzon, (Filipijnen)

Kom je uit de Filipijnen? Schrijf ons! We willen graag van je horen!