

Ingrids övertäckning på födelsedagen

Maryssa Dennis

Kyrkans tidningar
Baserad på en sann berättelse

*"Kom till Kristus och håll
fast vid varje god gåva"*
(se Moroni 10:30).

Estas son las
mañanitas ..."

Ljudet av mammas sång
väckte Ingrid. Hon öppnade
ögonen och såg mamma
komma in i rummet. Mamma
sjöng alltid en speciell födelse-
dagssång för henne på födelsedagen.

"Grattis på födelsedagen!" sa mamma. "Nu gör vi oss
redo för din fest."



var fullt av lila blommor.

Ingrid hjälpte till att skjuta in soffan i mammas
rum så att det skulle finnas gott om plats i
vardagsrummet. Hon hjälpte till att bre
glasyr på kakan och sätta i sju ljus. Snart
var det dags för festen att börja!



Ingrids vänner från
skolan och Primär kom.
De lekte lekar och åt av
kakan. Sedan var det
dags för Ingrids favoritdel –
presenter! Hon fick en ny
bok, en mjukistiger och ett
berlockarmband.

När alla hade gått gav
Ingrid mamma en kram.
"Tack, mamma. Det var
den bästa födelsedagen jag
har haft!"

"Den inte är över än", sa mamma. "Jag har en speciell
övertäckning till dig." Hon gav Ingrid en papperslapp.
Det stod: "Sängdags!"

"Det är en ledtråd", förklarade
mamma. "Du måste hitta nästa."

Ingrid skyndade sig till sitt
sovrum. Hon hittade en annan
papperslapp under kudden.
Det stod: "Tvättdag."

Ingrid sprang ut i köket och
öppnade tvättmaskinen. En ledtråd till!

Ingrid hittade fler ledtrådar bakom teven, i sin favo-
ritbok och under badrumsmattan. Den sista led-
tråden ledde till hennes garderob. På hyllan
låg en inslagen ask. Ingrid var inte tillräck-
ligt lång, så mamma fick ta ner den åt
henne.



Ingrid rev bort pap-
peret och lyfte på locket.
I asken fanns det vitt tyg
och ett stort exemplar av
Mormons bok.

"Nästa år får du
döpas", sa mamma. "Det
här är en speciell present
som hjälper dig att bli
redo." Mamma rörde vid
det vita tyget. "Det här
ska jag sy din dopklän-
ning av. Och den här" –
hon tog upp Mormons bok – "är till dig att läsa i."

Ingrid tittade upp på mamma. "Jag har aldrig läst
Mormons bok."

"Jag vet att du klarar det." Mamma slog upp boken.
"Titta!" Bokstäverna är extra stora. Jag tänkte att det
skulle bli lättare då."



ILLUSTRATIONER ALYSSA TALLENT



Mamma slog igen
boken och gav den till
Ingrid. Ingrid drog fing-
rarna över det mjuka
omslaget.

"Det är viktigt att du
själv tar reda på om
Mormons bok är sann",
sa mamma. "Jag lovar att
om du läser och ber av
hela ditt hjärta så hjälper
din himmelske Fader dig
att veta."

Den kvällen läste Ingrid första kapitlet i Mormons
bok. Det var inte så svårt som hon trodde att det skulle
vara. Hon tyckte om att läsa skrifterna.

Hon läste i sin Mormons bok igen nästa dag. Och
nästa. Hon läste i den varje dag. Efter några veckor insåg
hon att hon inte ville vänta till slutet av boken innan hon
bad om den.

Ingrid knäböjde vid sängen. Hon bad till sin himmel-
ske Fader av hela sitt hjärta att han skulle hjälpa henne
veta att Mormons bok var sann. Sedan väntade hon. Hon
trodde att hon skulle höra en röst, men det gjorde hon
inte. I stället växte en glad känsla inom henne. Hon för-
stod att hennes himmelske Fader besvarade hennes bön.

Nästan ett år senare hade Ingrid läst klart Mormons
bok. Hon visste att vad hon än fick på sin åttonde födel-
sedag, skulle Mormons bok alltid vara den bästa present
hon fått! ●

*Den här berättelsen äger rum i Mexiko. Gå till sidan V8
för att lära dig mer om det landet!*