

Maak kennis met dokter Mattie

Jordan Monson Wright

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Het was het jaar 1873 en de profeet, president Brigham Young, hield een toespraak in de algemene conferentie. 'De tijd is aangebroken', zei hij, 'dat vrouwen in deze bergvalleien dokter worden.'

De zestienjarige Martha (Mattie) Hughes was in haar schik toen ze de aankondiging van de profeet hoorde. Ze wist dat enkele medische faculteiten eindelijk vrouwen toelieten zodat ze dokter konden worden. Ze droomde ervan dokter te worden.

Natuurlijk moest Mattie vóór ze aan een medische opleiding begon veel geld sparen. En haar middelbare school afmaken. Het zou veel tijd kosten. En veel hard werk vergen. Dat wist ze.

Maar Mattie dacht aan haar zusje Annie die in de huifkar op weg naar Utah gestorven was. Er was geen dokter die kon helpen toen ze ziek werd. Daarna stierf Mattie's vader. Hier in Salt Lake City kende Mattie ook veel mensen die ziek of gewond waren. Als Mattie dokter werd, kon ze hen helpen.

Mattie besloot om geloof te oefenen. De profeet had gezegd dat vrouwen tot dokter opgeleid moesten



worden, en zij wilde er een worden! God zou haar helpen een manier te vinden om de medische opleiding te volgen.

Mattie werkte hard om geld te sparen. Ze vond een baan als letterzetster bij een krant. Ze moest elke letter van elk woord nauwkeurig in de juiste volgorde

plaatsen zodat de krant kon worden gedrukt. Na het werk volgde Mattie extra lessen om zich op de opleiding geneeskunde voor te bereiden.

Door de afstand tussen thuis, werk en school moest Mattie elke dag tien kilometer afleggen! Ze droeg zware mannenschoenen omdat haar gewone schoenen niet stevig genoeg waren om door de modder te ploeteren. Ze zou veel liever in de paarden-tram meerijden, maar ze spaarde elke cent voor haar studie.

Mattie maakte zich zorgen dat ze niet genoeg geld zou kunnen sparen. Ze wist dat haar moeder en stiefvader zouden proberen haar te helpen, maar zij moesten ook voor de andere kinderen zorgen. Maar wat kon ze nog doen?

Mattie besloot een geldinzameling te houden en vrienden en wijkleden te vragen al het geld te geven dat ze konden missen. Zij hielpen haar met liefde en plezier. Mattie was pas de derde vrouw die gehoor gaf aan de oproep van president Young, en de leden wilden dat ze erin zou slagen om dokter te worden.

Na de geldinzameling had Mattie genoeg geld om de medische opleiding te volgen! Ze reisde naar een universiteit aan de andere kant van het land en studeerde hard.

Twee jaar later liep Mattie met opgeheven hoofd het podium op om haar diploma in ontvangst te nemen. Ze was eindelijk dokter! Ze was nog nooit zo enthousiast geweest.

Mattie keek naar de juichende menigte vol vreemdelingen. Niemand van haar familie of vrienden van thuis kon erbij zijn, maar ze wist dat zij trots op haar waren. Mattie zou spoedig naar huis terugkeren om voor hen te zorgen en hun te leren wat ze had geleerd.

Toen ze terug in Utah was, werkte Mattie in het ZHV-ziekenhuis in Salt Lake City. Zij vond het fijn om zo dicht bij de Rocky Mountains te zijn! En ze hield van haar werk als dokter. Ze hielp ziekten behandelen, wonden te genezen. Ze onderwees zelfs hoe je bij een geboorte kunt helpen.

Ze had hard moeten werken om dokter te worden. Maar haar hemelse Vader hield van haar en had haar geholpen. Nu zou Mattie de rest van haar leven andere mensen helpen. ●

De auteur woont in Michigan (VS).



ILLUSTRATIES: BROOKE SMART



Martha 'Mattie' Hughes Cannon (1857-1932) was pionierster, dokter, en politica. Ze was de eerste vrouw in de Verenigde Staten die als senatrice van de staat werd verkozen. Ze werkte hard om het leven van anderen te verbeteren.