

Boze mensen namen Jezus mee. Zij deden Hem pijn. Hij stierf voor ons aan het kruis. Zijn vrienden legden zijn lichaam in een graf.



Drie dagen later kwamen zijn vrienden terug. Het graf was leeg! Engelen vertelden hun: 'Hij is opgewekt.' Jezus leefde weer! Dankzij Jezus zullen wij na onze dood allemaal opnieuw leven.