



# ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ και ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΑΣ

Ο Ιησούς Χριστός ηγείται της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών μέσω προφητών και αποστόλων. Διαβάστε γι' αυτούς πιο κάτω. Στη συνέχεια, **κόψτε τις εικόνες στη σελίδα Φ23** και κολλήστε τις στην κατάλληλη θέση στο διάγραμμα. Βάλτε κολλητική ταινία στο επάνω μέρος κάθε εικόνας, ώστε να μπορείτε να την ανασκώνετε για να διαβάσετε τα συμβάντα στην πίσω πλευρά!

- Στην πρώτη του δουλειά καθάριζε ένα κατάστημα επιδιορθώσεως ραδιοφώνων
- Έγινε δικηγόρος και δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτας
- Ήταν πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπρίγκαμ Γιανγκ



**Πρεσβύτερος Ντάλλιν Όουκς**  
Πρώτος Σύμβουλος στην Πρώτη Προεδρία

- Ήταν καρδιοχειρουργός
- Έμαθε αρκετές γλώσσες, μεταξύ αυτών και τα Μανδαρινικά
- Έχει 10 παιδιά: 9 κόρες και 1 γιο



**Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον**

17ος Πρόεδρος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών

- Έπαιζε μπάσκετ στο λύκειο
- Έμαθε Φυσική από τον πατέρα του στον μαυροπίνακα της οικογένειας
- Ήταν πρόεδρος του Κολλεγίου Ρικς, τώρα Π.Μ.Γ.-Άινταχο



**Πρόεδρος Χένρυ Άιρινγκ**  
Δεύτερος Σύμβουλος στην Πρώτη Προεδρία

- Στο κολέγιο το παρωνύμιό του ήταν «ο επίσκοπος» για τις υψηλές αξίες του
- Ήταν ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων
- Υπηρέτησε ως ιεραπόστολος στην Αγγλία και ως πρόεδρος ιεραποστολής στο Τορόντο του Καναδά



**Πρόεδρος Ράσσελ Μπάλλαρντ**

Αναπληρωτής Πρόεδρος της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Ήταν συνάδελφος ιεραπόστολος του Πρεσβυτέρου Κουκ στην Αγγλία
- Εργάστηκε στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Εκκλησίας
- Ήταν πρόεδρος του Π.Μ.Γ.



**Πρεσβύτερος Τζέφρυ Χόλλαντ**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Ήταν δύο φορές πρόσφυγας ως παιδί
- Ήταν κυβερνήτης αεροπλάνων
- Του αρέσει να κάνει σκι με τα παιδιά και τα εγγόνια του



**Πρεσβύτερος Ντίτερ Ούχτντορφ**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Είχε τη θέση επιθετικού στην ομάδα ποδοσφαίρου του λυκείου του
- Αφού υπηρέτησε μία ιεραποστολή στη Γερμανία, βάπτισε τον πατέρα του ως μέλος της Εκκλησίας
- Ήταν πρόεδρος του Κολλεγίου Ρικς, όταν έγινε Π.Μ.Γ.-Άινταχο



**Πρεσβύτερος Ντέιβιντ Μπέντναρ**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Απέκτησε μία μαρτυρία όταν μελέτησε τις γραφές και προσευχήθηκε με τον μεγαλύτερο αδελφό του
- Είδε τη μέλλουσα σύζυγό του σε μία σχολική παράσταση γυμνασίου για ταλέντα
- Υπηρέτησε ως ηγέτης στην Εκκλησία στις Φιλιππίνες και στις Νήσους του Ειρηνικού



**Πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Έψηνε σπιτικό ψωμί για να ζήσει η οικογένειά του
- Συμμετείχε στην εκδήλωση Λόφος Κουμύρα στη Νέα Υόρκη όταν ήταν έφηβος
- Εργάστηκε ως δικηγόρος προτού κληθεί ως Απόστολος



**Πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής στο Άινταχο, Η.Π.Α.
- Υπηρέτησε ως ιεραπόστολος και ως πρόεδρος ιεραποστολής στη Γαλλία
- Μιλά Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά και Αγγλικά



**Πρεσβύτερος Νιλ Άντερσεν**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Ήταν πρόεδρος ιεραποστολής στη Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
- Το ρητό του είναι: «Οι άνθρωποι είναι που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία»
- Αφιέρωσε το πρώτο κτήριο Αγίων των Τελευταίων Ημερών στη Δημοκρατία της Τσεχίας



**Πρεσβύτερος Ρόναλντ Ράσμπαντ**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Υπηρέτησε ως ιεραπόστολος και αργότερα ως πρόεδρος ιεραποστολής στην Ιαπωνία
- Ξεκίνησε μια επιχείρηση κατασκευής και πώλησης εξοπλισμού για άσκηση
- Υπηρέτησε ως επίσκοπος σε όλη την Εκκλησία



**Πρεσβύτερος Γκάρυ Στήβενσον**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Το μεσαίο όνομά του, Γκούναρ, σημαίνει «γενναίος στρατιώτης»
- Μετακόμισε με την οικογένειά του από τη Γιούτα στη Σουηδία όταν ήταν 11 ετών
- Εργάστηκε ως καρδιολόγος



**Πρεσβύτερος Ντέιλ Ρένλαντ**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Αγαπά τα ζώα, ανάμεσα σε αυτά τους πιγκουίνους
- Του αρέσει να συναντά ανθρώπους σε κάθε χώρα
- Οι ρίζες της οικογενειακής ιστορίας του φθάνουν πίσω, στον Πρώτο Δράκοντα Γκονγκ, το 837 μ.Χ.



**Πρεσβύτερος Γκέρριτ Γκονγκ**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

- Κατάγεται από τη Βραζιλία και υπηρέτησε εκεί ως ιεραπόστολος και ως πρόεδρος ιεραποστολής στην Πορτογαλία
- Έμαθε για την Εκκλησία με την οικογένειά του όταν ήταν μικρό αγόρι
- Άρχισε να προετοιμάζεται για μία ιεραποστολή όταν ήταν 12 ετών



**Πρεσβύτερος Ουλίσσεσ Σοάρες**

Της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων

Ελέγξτε τις απαντήσεις σας στο [lds.org/prophets-and-apostles](https://www.lds.org/prophets-and-apostles).