



Θα τον ξαναδώ

Υπό Ρένα Αμπούρτο
Δεύτερη Σύμβουλο στην
Γενική Προεδρία της
Ανακουφιστικής Εταιρείας



Μεγάλωσα στη Νικαράγουα. Όταν ήμουν μικρή τα έκανα όλα μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό μου. Περπατούσαμε μέχρι το σχολείο μαζί. Πηγαίναμε στο κατάστημα μαζί. Ζούσαμε ειδών-ειδών περιπέτειες στην πίσω αυλή μας. Ημασταν ευτυχημένοι.

Τότε, όταν ήμουν εννέα ετών, συνέβη κάτι πολύ θλιβερό. Ο αδελφός μου πέθανε σε έναν σεισμό. Στην αρχή δεν συνειδητοποιούσα ότι είχε φύγει. Φανταζόμουν ότι θα χτυπούσε την μπροστινή πόρτα. Θα μας έλεγε ότι είχε πάει κάπου μακριά. Καθόμουν και κοίταζα την πόρτα και ευχόμουν να συμβεί αυτό. Ήθελα τόσο πολύ να τον ξαναδώ.

Με τον καιρό έγινε κάπως ευκολότερο. Εξακολουθούσε να μου λείπει ο αδελφός μου, όμως μπορούσα να νιώσω ξανά ευτυχημένη.

Τότε δεν ήμουν μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Όμως όταν μεγάλωσα, έμαθα για την Εκκλησία και βαπτίστηκα. Μια μέρα έπλενα τα πιάτα μου. Ήταν οι μέρες του Πάσχα. Συλλογιζόμουν την Ανάσταση και σκέφτηκα τον αδελφό μου.

Ξαφνικά, ένα συναίσθημα γεννήθηκε μέσα μου. Ουμήθηκα το όνειρο που είδα για τον αδελφό μου.

Κατάλαβα ότι δεν ήταν διόλου ανόητο! Ήρθε από το Άγιο Πνεύμα για να με παρηγορήσει και να με καθοδηγήσει. Κάποια μέρα ο αδελφός μου θα αναστηθεί πραγματικά. Και πραγματικά θα τον ξαναδώ.

Αν κάποιος που αγαπάτε έχει πεθάνει, είναι λογικό να σας λείπει και να νιώθετε θλιμμένοι. Μιλήστε στην οικογένειά σας ή σε κάποιον μεγάλο, όταν νιώσετε έτοιμοι. Προσευχηθείτε στον Επουράνιο Πατέρα για το πώς αισθάνεστε. Μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε ξανά ειρήνη.

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, να θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός σας αγαπά. Το Πάσχα θυμόμαστε τη θυσία Του για εμάς. Χάρη σε Εκείνον, θα μπορέσουμε όλοι να αναστηθούμε και να ζούμε με τις οικογένειές μας παντοτινά. ●

Κάρτες παρηγοριάς

Κόψτε γύρω-γύρω αυτές τις κάρτες. Μπορείτε να τις διπλώσετε στα δύο ή να τις χρησιμοποιήσετε σαν σελιδοδείκτες. Φυλάξτε τις μέσα στις γραφές σας ή σε ένα άλλο μέρος για να τις κοιτάζετε όταν νιώθετε στενοχωρημένοι, μόνοι ή φοβισμένοι.



«Δεν θα σας αφήσω ορφανούς· έρχομαι σε σας».
Κατά Ιωάννην 14:18



«Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους».
Αποκάλυψη 21:4



«Να έχετε θάρρος και μη φοβάστε, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι μαζί σας, και θα σταθώ στο πλευρό σας».
Διδαχή και Διαθήκες 68:6

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΕΙ ΥΠΟ ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΑΝΩΙΛ

