

Hej
fra Den
Dominikanske
Republik!



Hej!
Jeg hedder
Margo. Dette
er min bror
Paolo.



Vi besøger Den
Dominikanske Republik!
Kom med os!



Sidste år besøgte profeten Den Dominikanske Republik og talte til folk på spansk.



Der er et tempel i Den Dominikanske Republik, det ligger i Santo Domingo. Der står »Santidad al Señor: La Casa del Señor« på det. Det betyder »Helliget Herren: Herrens hus«.

Den Dominikanske Republik

Den Dominikanske Republik ligger i Caribien. Landet ligger på samme ø som landet Haiti. Der bor omkring 10 millioner mennesker i Den Dominikanske Republik, deriblandt 130.000 medlemmer af Kirken.

Santo Domingo



Folk i Den Dominikanske Republik spiser mange tropiske grøntsager og frugter. Disse drenge drikker af kokosnødder!

Er I fra Den Dominikanske Republik? Så skriv til os! Vi vil mægtigt gerne høre fra jer!



»Jeg kan godt lide at hjælpe de mindre børn i Primary, når de begynder at larme. Jeg skriver sangene på små stykker papir og hjælper dem med at synge. Jeg hjælper dem med at forstå de skriftsteder, vi læser.«

Ambar O. er 11 år og fra Den Dominikanske Republik



»Jeg elsker Jesus og føler mig meget tæt på ham. Jeg elsker også salmerne og primarysangene.«

Ian R. er 8 år og fra Den Dominikanske Republik

Tak, fordi I udforskede Den Dominikanske Republik med os. Nu skal vi videre til det næste eventyr!



I Den Dominikanske Republik taler man spansk. Her er en dreng med el Libro de Mormón – Mormons Bog.



Der er mange børn i Den Dominikanske Republik, der kan lide at spille baseball. Det er den mest populære sport i landet.

BILLEDER AF FLAG, PALMETRÆER OG DRENGE DER SPILLER BASEBALLER FRA GETTY IMAGES. ILLUSTRATIONER: KATIE MCDEE