

Groetjes uit de Dominicaanse Republiek!



Hoi!
Ik heet Margo.
Dit is mijn
broer Pablo.



We bezoeken
de Dominicaanse
Republiek. Kom maar
met ons mee!

Dominicaanse Republiek

De Dominicaanse Republiek ligt in het Caribische gebied. Het ligt op een eiland waarop ook het land Haïti ligt. Er wonen honderd miljoen mensen in de Dominicaanse Republiek, waaronder ongeveer 130 duizend leden van de kerk.

Santo Domingo



Mensen in de Dominicaanse Republiek spreken Spaans. Hier zie je een jongen met el Libro de Mormón – het Boek van Mormon.



Veel kinderen in de Dominicaanse Republiek spelen graag honkbal. Dat is daar de populairste sport.



Afgelopen jaar heeft de profeet ook een bezoekje aan de Dominicaanse Republiek gebracht. Hij sprak de mensen toen in het Spaans toe.



In de Dominicaanse Republiek staat één tempel, in Santo Domingo. De tekst op de tempel luidt: 'Santidad al Señor: La Casa del Señor.' Dat betekent: 'De Here gewijd – Het huis des Heren.'



Mensen in de Dominicaanse Republiek eten veel tropische groenten en fruit. Deze jongens drinken kokosmelk!

Kom je uit de Dominicaanse Republiek? Schrijf ons! We willen graag iets van je horen.

Leuk dat je de Dominicaanse Republiek met ons hebt verkend. We gaan verder naar ons volgende avontuur!



Enkele vrienden uit de Dominicaanse Republiek:



'Ik help de jongere jeugdwerkkinderen graag als ze druk worden. Ik schrijf de liedjes op papier en help ze met zingen. Als we in de Schriften lezen, leg ik die aan ze uit.'

Ambar O. (11), Dominicaanse Republiek



'Ik hou van Jezus en voel me erg dicht bij Hem. Ik hou ook van de lofzangen en de jeugdwerklidjes.'

Ian R. (8), Dominicaanse Republiek