

# Plaatjes en praatjes



Ik heb met een vriendje dat eenzaam was gespeeld.

**Alexis H. (7),  
Nova Scotia  
(Canada)**



Ik zie ernaar uit dat ik het priesterschap al gauw krijg en naar de tempel mag om te dopen voor de familieleden die mama en ik hebben gevonden.

**Brigham W. (11), Victoria (Australië)**



Ik leer graag over Jezus. Ik ben Hem dankbaar voor het offer dat Hij voor ons heeft gebracht.

**Sara D. (6), Rio Grande do Sul (Brazilië)**



**Philip W. (8), Lancashire (Engeland)**



Op school zag ik dat er rommel op de speelplaats lag. Daarom vroeg ik het schoolhoofd of ik met mijn vriendinnetje de

rommel op mocht rapen. Ik ben blij dat ik een goede burger ben.

**Ellea D. (10), Baden-Württemberg (Duitsland)**



Ik help mama met mijn babybroertjes.

**Samantha S. (8),  
Berlijn (Duitsland)**



**Feranmi F. (8), Lagos (Nigeria)**