

Jezus pakte brood en zegende het. Toen gaf Hij het aan zijn discipelen. Hij vroeg hun om het te eten zodat ze beter aan Hem zouden kunnen denken.



Daarna nam Jezus een beker en gaf die aan zijn discipelen. Hij zei dat ze eruit moesten drinken om beter aan Hem te denken.

Jezus en zijn discipelen zongen ook een lofzang.

