

Plaatjes en praatjes



**Alžběta K. (7), Regio Zlín
(Tsjechische Republiek)**



Ik heb in de vakantie op het strand een vriendinnetje gekregen. Vriendschap is een fijn cadeau van onze hemelse Vader!

**Terezka J. (6), Zlín Region
(Tsjechische Republiek)**



Ik ben een kind van God. Hij houdt van mij.

**Nahomie K. (3), Provincie Kasai-Central,
Democratische Republiek Congo**



Ik praat graag met iedereen.

**Verlann N. (8), Tarlac
(Filipijnen)**



Ik knuffel andere mensen graag.

Ethan L. (6), Occitanie (Frankrijk)



Kijk eens wat we voor de vriendschapstuin gemaakt hebben!

**Abnahia en Jatziel G. (5 en 7),
Puerto Rico**



Toen ik klein was, was ik bang voor water. Mensen zeiden wel dat ik me geen zorgen hoefde te maken, maar ik was bang. De zendingen zeiden dat Jezus Christus Zich liet dopen om het voorbeeld te geven, en toen was ik niet bang meer. Ik was erg blij toen ik werd gedoopt.

Sarah T. (11), Île de France (Frankrijk)