



**Ouderling
Taniela B. Wakolo**
van de Zeventig

'U [moet] de naam van Christus, die mijn naam is, op u nemen' (3 Nephi 27:5).

Ik ben geboren in Fiji. Mijn ouders waren geen lid van onze kerk, ze gingen naar een andere kerk.

Toen ik was opgegroeid, trouwde ik met Anita. Zij was lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze bleef de zendingen uitnodigen om met me te praten.

Op een dag zei ik dat ze drie dagen achter elkaar voor het avondeten bij ons mochten komen. Maar dan moesten ze mijn vragen met alleen de Bijbel beantwoorden. Hun antwoorden waren uitstekend. Op de derde avond stelden ze *mij* een vraag.

'Als u een winkel had, hoe zou u die dan noemen?'

'Ik zou die Wakolo's Winkel noemen, omdat het mijn winkel was', zei ik.

'Naar wie zou een kerk genoemd moeten worden?' vroegen ze.

Dat was een goede vraag. En ik wist het antwoord, in hart en ziel. De ware kerk zou naar Jezus genoemd worden, omdat het zijn kerk is. En De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is naar Hem genoemd!

Ik had nog één vraag: 'Wanneer kan ik gedoopt worden?' Een week later werd ik gedoopt.

Bij de doop nam ik de naam van Jezus Christus op me. Dat betekent dat ik lid van zijn kerk werd, en ik beloofde om Hem te volgen. Ik doe elke dag mijn best om te leven zoals Hij. Ik weet dat dit de ware kerk van Jezus Christus is. ●

Dit is **ZIJN** kerk

