

# Beste ouders,

Jezus droeg zijn discipelen op om het evangelie aan 'heel de wereld' te brengen (Marcus 16:15). In de editie van deze maand kan uw gezin ideeën opdoen om de mensen om u heen over het evangelie te vertellen. Als iedereen die dit tijdschrift las slechts één ander gezin over het evangelie vertelde, beeldt u eens in hoeveel meer mensen er dan wat over Jezus te weten zouden komen! Hier volgen enkele vragen die u bij het lezen van de verhalen kunt bespreken:

- Wie kunnen we voor het jeugdwerk, een doopdienst of een kerkactiviteit uitnodigen?
- Wat kunnen we deze maand doen om anderen door ons goede voorbeeld in het evangelie te interesseren?
- Weten onze vrienden en burens dat we christenen zijn?

Markeer samen met uw gezinsleden alle momenten in deze verhalen waarop iemand een ander over het evangelie vertelt. Stel dan een gezinszendingsplan op. Laat ons weten hoe het gaat!

Laten we de wereld met goedheid overspoelen!

De *Vriend*

**New *Friend* section**  
**50 E. North Temple**  
**Street, Room 2393**  
**Salt Lake City, UT 84150,**  
**USA**  
**liahona@ldschurch.org**



**Vind de verstopte Liahona!**

## **INHOUD**

- V2** Van het Eerste Presidium: Het evangelie uitdragen
- V4** Met Filip bidden
- V6** Vol goede werken
- V7** Muziek: Wees een pionier
- V8** Groetjes uit Cambodja!
- V10** Mara de pionier
- V12** Ik ben christen!
- V14** Wil je naar mijn doopdienst komen?
- V16** Apostelen reizen over de hele wereld: Ouderling Christofferson bezoekt de Filipijnen
- V18** Plaatjes en praatjes
- V19** Dit is zijn kerk
- V20** Verhalen uit de Schriften: Jezus heeft gezegd dat we anderen over het evangelie moeten vertellen
- V23** Kleurplaat: Jezus wil dat we anderen over het evangelie vertellen