

Jag är kristen!

Marissa Widdison
Kyrkans tidningar



När jag döptes och konfirmerades tog jag på mig Kristus namn. Det betyder att jag väljer att följa honom och försöker göra det som är rätt.



Jag är kristen! Jag tror på att Kristus är Guds enfödde Son – Fridsfursten, den gode herden, livets bröd, den Helige.



Jag är kristen! Jag läser skrifterna varje dag och lär mig om hans liv, hans underverk, hans lärdomar, hans eviga offer.



Jag är kristen! Jag vill att världen ska veta att Jesus dog för dem. Tack vare att han gav sitt liv för oss får vi leva igen!



Jag är kristen! När min själ har sårats av synd eller jordiska bekymmer vänder jag hjärtat mot Jesus och vet att han är där.



Jag är kristen! Jag använder det jag har till att hjälpa behövande vänner. Jag försöker göra det som Kristus skulle göra. Jag följer i hans spår.



Jag är kristen! Jag minns Kristus på det sätt som han har bett oss göra: Jag tar sakramentet varje vecka och lovar att vara sann.



Jag är kristen! Jag visar redbarhet också när jag är själv. Jag är ärlig, modig och dygdig. Du kan lita på mig.



Jag är kristen! Jag förlåter dem som väljer att göra det som är fel. Jag tycker om frid och vänskap och hjälper andra att hålla sams.



Jag är kristen! Jag älskar Jesus Kristus av hela mitt hjärta. Det är sant! Nu är det din tur – berätta vad det innebär för dig att vara kristen! ●

VISSTE DU DET HÄR?

Namnet "kristna" användes först i Nya testamentet för att beskriva de människor i staden Antiokia som följde Jesus. Du kan läsa om dem i Apg. 11:26.