

## Je lichaam is als een tempel

Ouderling Christofferson zegt dat ons lichaam een geschenk en 'een goddelijke schepping naar het evenbeeld van God' is. Net als de tempel is ons lichaam heilig; we moeten er zo goed mogelijk voor zorgen. Dit zijn een paar manieren waarop de tempel en ons lichaam een rol spelen in het plan van onze hemelse Vader.

*Geeft ons de kans om te leren en vooruitgang te maken*

*Omhulsel van onze geest*

*Waar Gods Geest in woont*

*Dienen en steunen het werk van Christus.*



*Door de opstanding wordt ons lichaam eeuwig.*

*De zegeningen van de tempel zijn eeuwig.*

*Heilig*

*Helpen ons naar onze hemelse Vader terug te keren*

*Een geschenk van God*

*We kunnen op heilige plaatsen staan*

*De tempel is een heilige plaats*