

Ouderling Andersen bezoekt Ivoorkust

Een van de eerste stappen bij de bouw van een tempel is een bijzondere bijeenkomst die de 'eerstespadesteking' wordt genoemd. Ouderling Neil L. Andersen en zijn vrouw, Kathy, reisden naar Ivoorkust voor de eerstespadesteking van een nieuwe tempel.



Kinderen staken goudkleurige spades in de grond. Daarna kon de bouw van start gaan! De bouw van de tempel zal ongeveer twee jaar duren.

'Laten we [...] ons karakter en onze ziel vormen, zodat we klaar zijn om de ingewijde tempel te betreden. Laten we de Heiland beter volgen.'



Ouderling Andersen sprak een gebed uit om het terrein van de nieuwe tempel in te wijden. Hij en zijn vrouw hielden toespraken in het Frans. Dat is daar de landstaal. Zuster Andersen zei dat ze blij was dat Jezus ons toestaat om zijn huis, de tempel, binnen te gaan. We ontvangen er zegeningen die we nergens anders kunnen ontvangen.



Zo zal de tempel eruitzien.

De leden van de kerk in Ivoorkust moeten nu twaalf uur lang reizen om de dichtstbijzijnde tempel in Ghana te bezoeken. Over een paar jaar zullen kinderen die oud genoeg zijn om tempeldopen te doen naar een prachtige tempel in hun eigen land kunnen gaan!

Wij kijken graag naar de tempel

Zo zingen kinderen in zes verschillende talen 'Ik kijk graag naar de tempel'. Volg de lijn van elke zin naar de bijbehorende taal.

Me encanta ver el templo

Oh, j'aime voir le temple

Eu gosto de ver o templo

Jeg elsker herrens temple

Ich freu mich auf den tempel

Out e fia vaai I le malumalu

