

Ik ga binnenkort voor het eerst naar de tempel. Ik maak me zorgen over het gesprek met mijn bisschop. Wat voor vragen gaat hij me stellen?
– Ongerust in Acapulco



Beste Ongerust,

Hieronder staan onderwerpen die je bisschop met je zal bespreken. Je kunt hem een vraag stellen als je iets niet begrijpt. Een van je ouders mag er ook bij zijn als je dat wilt.

Liefs,

De *Vriend*



- Geloof je in onze hemelse Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest?
- Steun je je kerkleiders (zoals de profeet, de apostelen en je bisschop)?



- Hou je je gedachten en lichaam rein?
- Doe je je best om het verbond dat je bij je doop hebt gesloten na te komen?
- Onderhoud je de geboden?

- Ben je eerlijk?
- Betaal je een volledige tiende?



Zelfs als je nog niet meteen naar de tempel gaat, kun je toch een tempelaanbeveling krijgen als je een jongevrouw of Aäronisch-priesterschapsdrager bent. Die herinnert je eraan dat je altijd goed moet leven zodat je naar de tempel kunt gaan!

- Leef je het woord van wijsheid na?
- Vind je dat je goed genoeg leeft om het huis van de Heer binnen te gaan?

