

Plaatjes en praatjes



Ik bid graag. Toen ik mijn speelgoed kwijt was, bad ik. God hielp me om het te vinden. Soms bid ik op school en voor voetbalwedstrijden. Ik vind het leuk om met mijn familie te bidden en in het jeugdwerk. Ik bid graag omdat ik weet dat onze hemelse Vader

me hoort en mijn gebeden beantwoordt.

Kirill (8)



Ik weet dat Jezus leeft en dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Ik weet dat Jezus onze Heiland en Verlosser is.

Maria (10)



Talus P. (9), Virginia (VS)



Ik lees elke avond in het Boek van Mormon en bid altijd om te mogen weten of het waar is.

Aaron P. (7), Esmeraldas (Ecuador)



Ik deel mijn kleurpotloden met mijn klasgenootjes.

Mira L. (6), Central Luzon (Filipijnen)