

Beste ouders

Het afgelopen jaar was fantastisch op het gebied van tempels! Er is in Italië, de Democratische Republiek Congo, Brazilië, Haïti en Portugal een tempel ingewijd. Verschillende andere tempels worden nog heringewijd. Deze uitgave bevat enkele artikels over de tempel. Uw kinderen kunnen:

- De vragen van het tempelaanbevelingsgesprek doornemen (V11).
- Lezen hoe Mei een familielid vond voor wie ze tempelwerk kon doen (V12–V13).
- Een verhaal over de eerste tempelreis van een jongen lezen (V14–V15).

Kunnen uw kinderen tellen hoe vaak het woord *tempel* in dit katern voorkomt? U kunt ze een tekening van uw gezin bij de tempel laten maken en ze 'Ik kijk graag naar de tempel' eronder laten schrijven. Stuur die tekeningen gerust naar ons op. We willen ze graag zien!

In welke opzichten is de tempel u tot zegen geweest?
de *Vriend*

Stuur de tekeningen of ervaringen van uw kind naar de *Liahona*

Ga naar liahona.ChurchofJesusChrist.org en klik op 'Submit an Article or Feedback'. Of stuur ze naar liahona@ChurchofJesusChrist.org en vermeld de naam, leeftijd en woonplaats van uw kind. Voeg ook uw toestemming toe: 'Ik, [uw naam], geef De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toestemming om de inzending van mijn kind in tijdschriften, op websites en op sociale media van de kerk te publiceren.' We horen heel graag van u!



Zoek de verstopte Liahona!

INHOUD

- V2** Van het Eerste Presidium: Drie tips om het goed met elkaar te vinden
- V4** Suikerziekte
- V6** Groetjes uit Rusland!
- V8** De kikkerprinses vergeeft
- V10** Leuke activiteiten: Speel deze conferentie vier op een rij!
- V11** Waar denk je aan?
- V12** Familiegiedenis: stap voor stap
- V14** Rust in de tempel
- V16** Apostelen reizen over de hele wereld: Ouderling Rasband bezoekt Kaapverdië
- V18** Plaatjes en praatjes
- V19** Foutje bij het scheren
- V20** Verhalen uit de Schriften: De brieven van Paulus
- V23** Kleurplaat: Ik hou van de Bijbel!

OP DE OMSLAG VAN DE *VRIEND*
Illustratie Adobe Stock